SERKAN AKGÖZ • "Sançar'dan Reşide'ye Mektuplar"

Bozkurt Yayınları Nu: 16

Yazar Serkan Akgöz

Editör Ömer Karabayır

Son Okuma *Akif Taş*

Baskı
Şubat 2023

ISBN: 978-605-70162-6-3

Bozkurt Yayınları

Çatalmeşe Mah. 208. Sokak Nu: 54-54 D: 11

Çekmeköy – İstanbul Tel : 0 850 346 5878

E-Posta: bilgi@bozkurtyayinlari.com

www.bozkurtyayinlari.com Yayınevi Sertifika Nu : 49271

Basımevi Sertifika Nu: 45121 (Alioğlu Matbaacılık)

Her hakkı saklıdır. Bu kitabın hiçbir bölümü, ekler ve fotoğraflar, yayınevinin yazılı izni olmaksızın mekanik ya da elektronik veya başka herhangi bir yöntemle, hiçbir şekil ve biçimde iktibas edilemez; yeniden satış amacıyla fotokopi de dâhil olmak üzere hiçbir sistemle çoğaltılamaz. Dergi, gazete veya radyo-TV'lerce yapılacak alıntılar, kaynak gösterilmesi şartıyla bu hükmün dışındadır.

Sançar'dan

Reşide'ye Mektuplar

Serkan Akgöz



İÇİNDEKİLER

Nejdet Sançar'ın Mektupları • 9

Ahmet B. Ercilasun

Kitabın Hikâyesi • 11

Serkan Akgöz

Mektuplar • 13

Tıpkıbasım • 31

Nejdet Sançar'ın Mektupları

22 Şubat 1975 Cumartesi günü Nejdet Sançar vefat etti. Ötüken dergisinin Mart sayısında Atsız şöyle yazıyordu:

"Nejdet Sançar öldü demek, Türkçülük cephesi en iyi savaşan tümenini kaybetti demektir."

Evet, Nejdet Sançar Türkçülük için ve tabii ağabeyi Atsız için tam da böyle bir insandı. Benim gibi onu tanıyan herkes ne kadar samimi ve hasbi bir Türkçü olduğunda hemfikirdir. Hasbi demek, hiçbir karşılık beklemeden çalışan demek. Sançar, ömrü boyunca, ara vermeksizin Türkçülük için çalıştı. Hiçbir yazı teklifini, konferans teklifini reddetmedi. Anadolu'nun herhangi bir yerinde çıkan küçük Türkçü dergilere dahi yazılar yetiştirdi.

İşlek ve rahat bir kalemi vardı. Onun bu rahat üslubunu mektuplarında da görüyoruz.

Nihâl Atsız, Ötüken'in Temmuz 1975 sayısında kardeşi Nejdet Sançar için bir de ağıt yayımlamıştı. Ağıtın ikinci beytinde şöyle diyor:

Nice haksızlığa, kin darbesine, Feleğin kahrına yalnız güldü.

Feleğin kahırlarından biri de 16 yaşındaki oğlu Afşın'ın vakitsiz ölümüydü. Reşide Hanım ve Nejdet Hoca yıkıldılar. Sevimli Afşın'ı bir türlü unutamadılar. Nejdet Sançar'a inme indi ve hastaneye kaldırıldı. Elinizdeki kitapta yer alan mektuplar işte bu vesileyle hastaneden Reşide Sançar'a yazılan

Sançar'dan Reşide'ye Mektuplar

mektuplardır. Elden yollanan mektuplar. Serkan Akgöz'ün yayına hazırladığı mektupları okuyunca Sançar'ın "feleğin kahrına güldüğünü" yine gördüm.

Biz onu hayli geç tanıdık. 1960'larda. Bütün haksızlıklara, darbelere, feleğin her türlü kahrına rağmen ne kadar sevimli, şen şakrak bir insandı! Tıpkı *Bozkurtların Ölümü*'ndeki Sançar gibi kahkahalarla gülerdi.

Henüz 18 yaşında gençlerdik. 1960'ların başında, İzmir'de verdiği konferansı büyük bir heyecanla dinlemiştik. Salondan çıkıp Beyler Sokağı'nda yürürken yaptığımız ayaküstü sohbetten de çok zevk almıştık. Fakat bu bize kâfi gelmemiş olacak ki konuk edildiği İhsan Koloğlu'nun Karşıyaka'daki adresini bulup gece eve âdeta baskın yapmıştık. İskender Öksüz, ben ve İzmir'in birkaç Türkçü genci daha. Sorularımızı gülerek cevaplandırmaya devam etmişti.

Nejdet Hoca, *Bozkurtların Ölümü*'ndeki Sançar tiplemesiyle de hiç şüphesiz ölümsüzlüğe kavuşmuştur.

Anılmakla hangi bir ruh olmaz ki sarhoş?

Türkçülüğün ön safta çarpışan tümeni Nejdet Sançar da anılmaya devam edecek. Hatıralarıyla, yazılarıyla, mektuplarıyla. Bizim neslimiz onda Türkçülük için çalışmanın hazzını görüp tattı. Onun yazılarını bugün de aynı zevkle okumaya devam ediyorum. Mektupları bulup yayımlayan Serkan Akgöz'e de teşekkür ediyorum.

Ahmet B. Ercilasun

Kitabın Hikâyesi

Nejdet Sançar, 1 Mayıs 1910 ile 22 Şubat 1975 tarihleri arasında yaşamış, 65 yıllık yaşamında sayısı bini geçen yazı ve onlarca kitabıyla Türkçük tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Reşide Hanım, eşini şöyle anlatıyor: "İnsan, yaşıyorsa, memleketi ve milleti için çalışmalıydı. Bu düşünceden dolayı Nejdet'in TÜRKLÜK ve TÜRK YURDU için yapmayacağı bir iş, katlanamayacağı zorluk yoktu."

Bir sahafta Nejdet Sançar'a ait olduğu söylenen bir çuval evrakı satın almamın üzerinden 7 yılı aşkın bir zaman geçti. Bu süre zarfında, elinizdeki bu çalışmayla birlikte 3 eseri ancak yayımlayabildik. Yine Reşide Hanım, "Başlayıp tamamlamak imkânı bulamadığı bir çok yazıları var. Tasarladığı işleri bitirebilmek için Tanrı'dan yüz yıl ömür istiyordu." diyor. Onun Türklük için insanüstü bir gayret ile çalışmış olduğunu, bana intikal eden evrakını inceledikten sonra daha iyi anladım. Onun Tanrı'dan yüz yıl ömür istemesi boşuna değildi.

Evrak dolu çuval içerisindeki bir zarfta bulunan 8 eski yazılı mektubu yayına hazırladığımız bu çalışma daha önce tefrika şeklinde Bozkır dergisinde yayımlanmıştı. Çalışmamızda önceki okumadaki bazı hatalar düzeltilmiş, okunmayan yerler tekrar gözden geçirilmiş, herhangi bir noksanlık kalmamasına özen gösterilmiştir.

Sançar'dan Reşide'ye Mektuplar

3 Mayıs olaylarıyla başlayan 1944 İrkçilik-Turancılık davasından en çok yıprananlardan biri de Sançar ve ailesi olmuştur. Sançar ailesi bu zulmün acısını yıllar sonra da çekmeye devam etmiştir.

Oğlu Afşın'ın vefatından sonra 1961 Şubatında sağ bacağı kısmi felç geçiren Nejdet Sançar, yaklaşık 2 yıl tedavi görüp bu rahatsızlıktan kurtulmuştur. Kitabımızdaki mektuplar da tedavisi sırasında hastanede kaleme alınmış ve elden Reşide Hanım'a gönderilmiştir.

Bu çalışmayı "Sançar'dan Mektuplar" adıyla daha geniş bir içerikle yayımlama düşüncesindeyim. Ancak, Reşide Sançar tarafından yıllarca saklanan bu mektupları, öncesinde müstakil olarak yayımlamayı uygun gördüm.

Okuyacağınız mektuplar, Nejdet Sançar'ın fikrî yaşantısını bir kenara bırakıp özel hayatına dair fikir sahibi olmanıza yardımcı olacaktır.

Mektuplarda mahrem bir konu görmediğimiz için elimizdekilerin tamamını hiçbir müdahalede bulunmadan yayımlıyoruz.

Mektupların okunmasındaki yardımlarından dolayı kıymetli ağabeyim Budak Kayabek'e, okunamayan yerlerde yardımcı olan ve sunuşunu kaleme alan kıymetli büyüğüm, ülküdaşım Ahmet B. Ercilasun Hoca'ma teşekkür ediyorum.

30 Ocak 2023 Serkan Akgöz